

## **De enige vluchteling**

*(protest tegen het vluchtelingenquotum en de arrogantie van de burgemeester)*

Jij vluchtte.  
En aan de grens ving ik je op.  
Als enige.

Ik lachte. Jij huilde.  
De rest kookte  
gaar, in hun eigen sop.

Ik zuchtte van *genuchten*,  
toen ik jou een huis toewees.

Jij bent goed  
door mij alleen  
terechtgekomen.

Ik droomde mijn dromen.  
Ergens in de koele nacht.  
Ze gaan over mij.  
En soms ook over jou.

Als men gaat praten, roepen,  
over hen die nog wachten  
aan de grens,  
sluit ik me af.

Mijn ogen. Mijn oren.  
Ik stik niet in grootse machten.

