

De kever was al dood

Jij was de enige op blote voeten,
misschien was je al jaren dood.

Ik hoorde het al eerder
toen ze nog platen draaiden.

De maten die je naaiden
door te praatten
over wat je gister had gemaakt.

Toen je haar zag dansen met een ander
en jullie briefkaarten stuurden door het land,
plukte jij de aardbeien uit de velden
en liet je leugens
de vrije hand.

Je stak over om te bewijzen
dat je nog leefde, jij was niet dood.
In de krant schreef men dat je stuurde.
Je scheurde door het felste rood.

Je hoofd liep leeg,
je hoofd was leeg.

Al jaren was je dood.