

## De komiek van de Vechtschippers

Onderweg naar Zwolle over water,  
vertrouwend op de meereizende zon.  
Het wordt later, dus pas later  
vertel je kinderen  
over John.

Schateren liet ie je  
en meteen ook lachend achter,  
toldat je voor 'm viel.  
Schudde apen uit de mouwen.  
En voor schut ten schande  
of erger  
hield hij je  
voor een uitgekookt schlemiel.

*Lach met me.  
Lach als ik je roep!*

De komiek van de Vechtschippers  
is heus, waarachtig,  
volgens John.  
Lastig,  
een beroep.