

De paragnost van Saint-Cirq-Lapopie

Hij kijkt verder dan de Midi-Pyrénées
en ziet Toulouse als een startpunt.

Hij spreekt versterkt door armgebaren
over onheil en verdoemenis.
Een glazen bol zegt meer dan Jezus Christus,
die slechts de hoop in deze boodschap is.

Maar in het kleine kerkje boven in de bergen
ziet de visionair de vuile werkelijkheid.
Hij schuilt in zichzelf als hij even omkijkt
naar een man die om zijn dode vader huilt.

Van Toulouse naar de rest van de wereld,
liefst drie keer rond, wie houdt hem tegen?

Even dacht ik dat ik hem kwijt was,
maar bij zijn dromen haakte ik weer aan.

De paragnost vertelde over alles na de Dag des Oordeels,
over gouden straten in het nieuwe Sion.
Het leek zo mooi het tij te keren,
maar ik verstijfde,
want waarzeggers fantaseren,
ook hier
in Saint-Cirq-Lapopie.