

De uitvlucht

Morbide gedachten van vernedering,
vertederend als een verbeteren zon.
Kikkers zijn kakkers en stickers zijn stakkers.
Reclamezuilen stijgen op
uit een vals accordeon.

Dan achter bomen van de schimmigheid
ontwaakt de eeuwenoude heer.
Grootse zinnen zijn tot boek besloten.
Stille verhalen,
geruchten zeggen meer.

Totdat de rivier
besluit de zee
voor even te ontvluchten.