

In de soep

Krassende bossen takken het schuine blad.
Immens ontnemen lieflijk kruid.
Kruipende wormen waken onze ziel,
zo teer het asfalt mijner huid.

Noteer woorden spreken van vooruit,
geniale sneden hakken spaanders in het woud.
Truien breien garen in 't gespin.
Warme groeten smeken koud.

In de soep.

In de soep.