

## De opstand

Er hangt rook in de straten.  
Sirenes duwen stemmen opzij.  
En ook ik spreek je tegen en roep mijn leuzen.  
Ik strijd en verwijt, want ik ben vrij.

Ik barricadeer de door jouw bedachte straten  
en werp jouw gedachten in het vuur.  
Ik draag mijn woord en hang aan de hekken  
ik haat jouw stalinistisch bestuur.

Ik schrijf leuzen op de muren.  
Ik schreeuw de longen uit mijn lijf.  
We ketenen ons vast aan onze normen.  
Tegen één van jouw plaatsers wij er vijf.

Traangas laat ons niet huilen.  
Ook de knuppel zal ons niet slaan.  
Ik loop mee, niet om te rennen,  
ik loop mee,  
om stil te staan.

Schiet maar met je rubberkogels,  
waarvan niet één mijn lichaam duidt.  
Ik trek met kracht de klinkers uit jouw straten  
en smijt ze  
door je hypocriete ruit.

Ik overwin eer ik berust, ik overwin.

Want ons zullen ze niet commanderen.  
Nee, ons,  
laten ze met rust.

Op een dag.

Op een dag.