

Zilverkoning

Zilverkoning, je macht is behoudend,
misschien slechts voorbehouden
aan je innerlijke ik.

Je droomt van slaven, onderdanen.
Ze buigen voor je in de wind.
Slappe gewassen, ze bedelen.
Zilverkoning, je lijkt bemind.

Je regeert vanuit je snoeppaleizen,
je kastelen bouw je van vervuilde lucht.
Maar gelukkig ben je, Zilverkoning!
Je weet wat je wilt en zoekt wat je vindt.

Drink daarom nu uit je zilveren beker.
Drink je grote geluk.
Eet en laat je bedienen.
Vertrouw ze,
ze gooien je glazen niet stuk.

Want ook zij hebben hun dromen over een koning.
In Zilverkonings' land van melk, van honing,
duren hun dromen
eeuwig voort.

Zilverkoning, zilverkoning.
Sta op en wandel.
Strompel
over je smalle koord.

Want goud is slechts voor helden.

